

TROUWEN BIJ DE BLIJE BABS



Als jullie mij vragen om jullie te trouwen, zal ik als een van de eerste vragen deze stellen: **trouwen jullie wettig of ceremonieel? Ook wel juridisch of symbolisch genoemd.**

Jullie hebben dan misschien geen idee wat ik bedoel. En daarom hier de overzichtelijke uitleg en het verschil tussen deze twee soorten trouwen.

Bij een wettige (juridische) ceremonie, trouwen jullie op het moment dat ik jullie trouw, tezamen ook voor de Nederlandse wet. Op papier verandert er daadwerkelijk iets tussen jullie en gaan jullie een officiële verbintenis aan als jullie de officiële akte tekenen.

Bij een ceremoniële (symbolische) bruiloft, verandert er niets voor de wet. Jullie beloven wel hetzelfde als bij een wettig huwelijk en hebben een prachtige ceremonie. Dit is voor jullie heel waardevol, voor de Nederlandse Staat niet.

Spoiler: Onderaan lees je hoe je deze twee kunt combineren en waarom deze Blije Babs dat zeker aanraadt!

Waarom zou je voor een wettig huwelijk kiezen?

- Bij een wettige ceremonie trouwen jullie op het moment dat de ceremonie plaatsvindt. Jullie zetten je handtekening onder een rechtsgeldig document.

Waarom zou je voor een ceremonieel huwelijk kiezen?

- Bij een ceremonieel huwelijk mogen we zeggen en doen wat we willen. Daarmee bedoel ik dat tijdens een wettig huwelijk allerlei regels gelden, en tijdens een ceremonieel huwelijk geen enkele.
- Tekent een getuige op de symbolische akte per ongeluk buiten de lijntjes, dan maakt dat precies niets uit. (Bij een wettig huwelijk is de akte dan niet geldig.)
- Jullie mogen de rituelen opnemen die jullie willen. Bijbelteksten uitspreken tijdens jullie geloften of een kaarsje aansteken voor een dierbare die jullie moeten missen. Jullie geloof kunnen jullie de plek geven in de ceremonie die jullie willen. Zowel in mijn speech en in jullie eigen geloften als in de muziek.
- We kunnen de ceremonie doen waar en wanneer jullie maar willen.
- Als jullie kinderen hebben, zorg ik voor een plekje voor hun handtekening op de trouwakte.

Waarom zou je niet voor een wettig huwelijk kiezen?

- Als zelfstandig trouwambtenaar kan ik jullie niet in elke gemeente officieel trouwen. Willen jullie heel graag dat ik jullie ceremonie leid? Check dan eerst bij de gemeente waar de bruiloft plaatsvindt, of er een gast-babs (ook wel 'babs voor 1 dag') aangevraagd kan worden. Kan dit niet? Dan kunnen we uiteraard een ceremoniële trouwerij doen.
- De ceremonie kan alleen op officiële trouwlocaties plaatsvinden en op bepaalde tijdstippen. (Kijk op de website van de gemeente welke dit zijn.)
- Kerk en staat zijn strikt gescheiden. Dit betekent dat God of welke religie dan ook belangrijk is voor jullie, niet genoemd mag worden. Niet door mij en ook niet in jullie geloften naar elkaar.
- Ik moet naar de rechtbank om beëdigd te worden. Dat doe ik met plezier, er staat wel een onkostenvergoeding tegenover.
- Van begin tot eind mag het bij de meeste gemeentes maximaal 30 minuten duren. (Als het aan mij ligt duurt een ceremonie ca. 45 minuten.)
- Het is vaak duurder.

Waarom zou je niet voor een ceremonieel huwelijk kiezen?

- Als jullie graag je juridisch aan elkaar willen verbinden, is een rechtsgeldige handtekening nodig. Die zetten jullie niet tijdens een ceremonieel huwelijk. Dat betekent dat jullie die op een ander moment bij het gemeentehuis zetten, en je zo dus 2 trouwdatums hebt. Dit kan op een maandagochtend vaak gratis bij jullie eigen gemeentehuis, op een ander goed moment, of helemaal niet en trouwen jullie alleen symbolisch en niet juridisch.

TIP Willen jullie heel graag 1 trouwdatum? (Vaak wil de bruidegom dit 😊) Dan kunnen jullie ervoor kiezen om op de bruiloft na (of voor) het ceremoniële huwelijk een babs van de gemeente te laten komen met de officiële aktes en die te tekenen. Dit zal zo'n 15 minuten duren.

Zo gaan jullie juridisch de verbintenis aan met elkaar, én kunnen we de ceremonie uitvoeren naar al jullie wensen, zonder regels waar we ons aan hoeven te houden én hebben jullie 1 trouwdatum.

Let me know, trouwen jullie wettig of ceremonieel? Ik leid met heel veel liefde, plezier en enthousiasme jullie ceremonie.

Liefs, Lotte 💕

ja@debliebabs.com



DE BLIJE BABS

WAT IS DAAROP UW ANTWOORD?